

PRESSEMEDDELELSE

Danmarks Tekniske Museum, Helsingør den 29.09.2012

Jeg er så glad for min cykel...

Ny særudstilling på Danmarks Tekniske Museum fra den 9. oktober

Udstillingen "Jeg er så glad for min cykel..." handler om livet på cykel, som det er blevet oplevet fra børnehøjde gennem tiderne. Her vil man bl.a. kunne opleve en enestående samling af børnecykler fra 1890 til 1970 samt H.M. Dronning Margrethes flotte røde barnecykel.

Min første cykel

De fleste danskere har et levende minde om deres allerførste cykel. Ikke bare var den kilde til meget underholdning – den gav også adgang til en stor og spændende verden, der pludselig lå for ens fødder, når man trådte ekstra til i pedalerne. At cyklen har været et frihedssymbol for mange børn skinner igennem mange af de beretninger om "Min første cykel", som museet har indsamlet i forbindelse med udstillingen. Historierne fortæller et levende stykke cykel- og barndomshistorie, der løber fra tiden lige før og efter krigen, hvor man måtte øve sig på de voksnes cykler, før man kunne få sin egen, der til gengæld var stor nok til at "vokse med" og udstyret med klodser på pedalerne – til i dag, hvor de fleste børn får cykel, *før* de kan cykle, og ofte har haft to-tre cykler, før de starter i skole.

Sjældnen samling børnecykler

Hvilke slags cykler børn har kørt rundt på gennem tiderne, kan man se mange flotte eksempler på i udstillingen. Her er både børnecykler fra Danmarks Tekniske Museums egen cykelsamling samt en i Skandinavisk sammenhæng enestående privat samling af børnecykler. Samlingen spænder lige fra gamle, fine håndbyggede cykler for de velhavende børn først i 1900-tallet til de fabriksbyggede tohjulede og trehjulede cykler, som de fleste voksne i dag kan nikke genkende til. Mange af disse cykler er fint dekoreret med fx benzintank, cylinder og karburator for at give ekstra skub til fantasien for små motorglade cyklister. Samlingen er svensk, men rummer cykler fra flere forskellige lande.

Dronningens cykel – og en syngende cykel

Udstillingen rummer mange andre sjove indslag, bl.a. smalfilmsoptagelser af cyklende børn samt H.M. Dronning Margrethes egen barnecykel af mærket "Duke", som er slidt godt til og måske gik i arv til flere prinsesser? I udstillingens legehjørner er der cykelaktiviteter for store og små. Her lægger en finurlig musikcykel op til et genhør med tidernes mest kendte cykelklassiker og i biografen giver en gammel børnefilm et levende og underholdende indblik i, hvordan børn var kørende i 1950'erne.

Særudstillingen "Jeg er så glad for min cykel..." åbner tirsdag den 9. oktober som optakt til en efterårsferie med masse af andre sjove cykelaktiviteter på Danmarks Tekniske Museum. Informationer om aktiviteter i efterårsferien kan ses på www.tekniskmuseum.dk.

Særudstillingen varer indtil ugen før påske 2013.