



Årsberetning for Dansk Teknologihistorisk Selskab 2017-18

Aflagt ved generalforsamlingen den 22. september 2018 i Nyborg

Årsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde

Årsmødet i 2017 blev holdt på DTU i Kongens Lyngby og havde titlen "Natur, menneske og teknologi. Teknologiske dilemmaer i historisk perspektiv". Det blev arrangeret i samarbejde med HITEK og Teknologihistorie DTU og var en succes med spændende diskussioner på basis af oplæg om så forskellige emner som det antropocæne, maskiner og forundring i antikken, transhumanisme og robotter.

Bo Fritzboøger, Karin Tybjerg, Jes Lynning Harfeld og Martin Mose Bentzen stod for de forskellige indlæg, mens DTU fødevareinstituttet viste småkageforskning og meget andet spændende frem.

Årsmødet blev afsluttet med en hyggelig middag på restaurant Gordion i Kongens Lyngby.

Bestyrelsen

Traditionen tro blev der holdt et kort konstituerende bestyrelsesmøde efter årsmødet. Bestyrelsen konstituerede sig der med Louise Karlskov Skyggebjerg som formand, Hans Jørn Thorøe som kasserer og Laila Zwisler som sekretær. De øvrige medlemmer er Henrik Knudsen, Michael Wagner og Casper Andersen, mens Per Vingaard Klüver og Kenn Tarbensen er meget aktive suppleanter.

Bestyrelsesmøde i januar

Bestyrelsen lagde hårdt ud efter nytår og holdt et bestyrelsesmøde i Århus allerede den 5. januar. På det møde diskuterede vi som sædvanligt økonomien og besluttede at benytte en del af vores overskud på kommende årsmøder.

Vi drøftede også diskussionen på årsmødet i 2017 om, hvilket budget, det er, der skal fremlægges på årsmøderne. Vi besluttede at fastholde, at det er budgettet for det indeværende år, fordi bestyrelsen dermed har mulighed for at tage bemærkninger til økonomien på generalforsamlingen til efterretning og inkludere dem i udarbejdelsen af budgettet for det kommende år.

På bestyrelsesmødet blev det også besluttet, at temaet for årsmødet i 2018 skulle være mad, og Kenn Tarbensen blev tovholder.

Nye bogmærker

På bestyrelsesmødet i januar drøftede bestyrelsen ikke mindst, hvordan vi kan reklamere for foreningen. Det blev besluttet at få trykt nye bogmærker, som flere bestyrelsesmedlemmer fx kunne tage med på Historiske Dage som reklame for foreningen, og som vi i øvrigt kan uddele ved passende lejligheder.

Vi håber, at medlemmerne også vil hjælpe med at distribuere bogmærkerne. De kan fås ved henvendelse til Kenn Tarbensen, der i øvrigt også var manden, der ved en ihærdig indsats fik bestyrelsens beslutning ført ud i livet.

Nyt idéhistoriefag

På bestyrelsesmødet i januar havde vi også det nye idehistoriefag på HTX på dagsordenen. Faget er en hybrid af historie, teknologihistorie og idéhistorie, og undervisningen i faget er netop gået i gang her i august. I bestyrelsen drøftede vi, hvordan vi kan være en relevant forening for lærerne i faget. Det kan fx være ved at vælge årsmødetemaer, som er relevante i undervisningssammenhæng. Vi vil meget gerne have input fra medlemmerne i den forbindelse.

Bestyrelsesmøde i juni – via skype

Den 7. juni mødtes bestyrelsen igen, nu dog kun i den virtuelle verden via Skype. Det gav lidt tekniske problemer, men det lykkedes alligevel at få drøftet forskellige punkter, bl.a. noget så vigtigt som status for kontingentindbetalinger og årsmødet, der jo er årets store satsning.

Blandt de lidt tørre punkter på programmet var også den nye persondataforordning, hvor vi besluttede følgende: "Vi opbevarer kun medlemmers navn, mailadresse og informationer, som er nødvendige for betaling af kontingent og årsmøde. Unødvendig information slettes efter 5 år".

Et lille hjertesuk

Som jeg kunne berette på årsmødet sidste år, har vi her på det seneste været et selskab i fremgang, men der skal alligevel lyde et lille hjertesuk. Vi bruger nemlig rigtig meget tid og energi på at rykke medlemmerne for kontingent. Det ville være helt fantastisk, hvis vi skulle bruge færre kræfter på det, for det går fra den tid, vi kan bruge til at lave spændende årsmøder, input til hjemmesiden og andet mere konstruktivt arbejde.

Årsmøde – struktur, temaer m.v.

En anden af de lidt mere kedelige ting er, at der er væsentligt færre tilmeldte til årsmødet i 2018 end der var i 2017. Vi hører meget gerne nærmere fra medlemmerne, om det mon skyldes prisen, årsmødets længde, beliggenheden, temaet eller noget helt andet.

Tak for indsatsen

Bestyrelsesmedlemmer og andre gør en stor indsats for at holde selskabet kørende. I år vil jeg gerne særligt takke Hans Jørn Thorøe, der som ny kasserer har haft en masse nyt at sætte sig ind i.

Jeg vil også gerne takke Per Vingaard Klüver, Kenn Tarbensen og Ole Jeppesen for deres store indsats med at arrangere årsmødet.

Og nu vi er ved Kenn, så gør han også en stor indsats med hjemmesiden. Så husk, at han altid gerne modtager input dertil. Morten Pedersen har fx for nylig skrevet en anmeldelse af den nye tekstiludstilling i Herning til hjemmesiden, og er der andre medlemmer, der har oplevet spændende ting i ind- eller udland, læst en god bog, stødt på et godt undervisningsmateriale eller hørt om en spændende konference, er www.teknologihistorie.dk en god platform at dele den slags information på.

Mvh.

Louise Karlskov Skyggebjerg

Formand for Dansk Teknologihistorisk Selskab